

## Maggedudi-potpourriet (inkl."fra søndag nat")

rev. 26/8 2012 - Alan

rev. 28/8 2012 – Kjeld

rev 16/2 2012 - Alle

Jeg var endnu ganske lille  
Da skæbnen ville  
At mor gik bort  
Hende som jeg før var bror til  
Blev jeg så mor til  
Det var lidt hårdt  
Men jeg husker mor hun sa'e  
Dengang hun på sit yderste la'e  
Tag dig nu godt af det lille skvat  
Sørg for hun aldrig bli'r forladt (eller for lidt)  
Pas nu godt på Maggedudi  
For hun er jo kun et barn  
Tænk hvis hun sku' blive skudt i  
En mand med fut i  
Hun er så uerfar'n  
Hendes far han var rekrut i  
Garden han forførte mig  
Derfor nedkom jeg i uti'e  
Med Maggedudi og dig

Siden har jeg så holdt øje  
og passet nøje  
på tøs'en der  
og nu bor hun hos mig hjemme  
og hun er med mig  
på al min færd  
vi kan aldrig skilles ad  
derfor går vi sgu aldrig i bad  
men hvis De går på gaden der  
og bliver trådt på Deres tær  
så er det mig og Maggedudi  
som er ude at gå tur  
De sku gi' en genstand sku De  
for Maggedudi  
er nemlig storforbru'er  
ikke no'et med tutti-frutti  
eller lemonskvat nej-nej  
vi vil helst ha no'et med sprut i  
Maggedudi og jeg

Som en digter sa'e så fyndigt  
Det er så syndigt  
at følges ad  
jeg med tøs'en føl's bestandigt  
det er umandigt  
men ved De hvad  
den var li' godt gal i fjor  
da vi sku' på session i Nybo'er

og sergenten plus'lig sa'e  
hvem er det nu der skal klæ'es a'

Det er mig og Maggedudi  
kan vi ikke bli' kassert  
De sku skamme dem det sku De  
for Maggedudi  
er noget så genert  
og kanoner er der krudt i  
nej så gi' I hell're mig  
en trompet som vi kan trut' i  
Maggedudi og jeg

Fra søndag nat  
dikke - dikke - dikke - dik  
til mandag morgen  
den kærlighed  
dikke - dikke - dikke - dik  
er mig beskåren  
De unge mænds  
Og unge kvinders  
Hinandens finder  
Ak søde minder

Der har jeg selv  
dikke - dikke - dikke - dik  
Forelsket voren  
Fra søndag nat  
dikke - dikke - dikke - dik  
til mandag morgen  
der har jeg gået  
og hørt på lærkesjov  
det gør man tit  
i den grønne skov

For hun har opstoppnæse  
Og ræverødt hår  
Kinder der aldrig  
Et smilehul får  
Grim som en abe  
Og fræk som en haj  
Dog er jeg skudt i dig

Men din mund siger nej nej  
Dine øjne siger ja  
Det er to svar du kære  
Vælg nu selv  
hvad du vil ha'  
ja jeg tror nok  
jeg ved hvad

det er du vil ha – fadøl  
For din mund siger nej nej  
Dine øjne siger ja

Jeg gik mig en tur i skoven  
Hvad skal vi gøre ved det ?  
Så faldt der noget ned fra oven  
Hvad skal vi gøre ved det ?  
Mallebrok er død i krigen  
Hvad skal vi gøre ved det ?  
Der er ingen der har set ham siden  
Hvad skal vi gøre ved det ?

Giv mig et kys  
Og lad det være glemt  
Synes du virkelig det var så slemt  
Synes du Hans er så sød  
Jeg synes han ligner en portion æblegrød  
Ham har du altså siddet og klemt  
Synes du virkelig det var så slemt  
Jeg må ellers sige  
Du er ikke kræsen  
Puds du nu næsen  
Og lad ham være glemt

Varme pølser  
Rigtig godt med sennep på  
Varme pølser  
Rigtig godt med sennep på  
Og Håkon siger  
Det er ingen skam  
At drikke sig skidefuld  
I Bonekamp  
Varme pølser  
Rigtig godt med sennep på

Oh Evas, oh Evas  
Vil du gifte dig med mig  
Så køber jeg en spegesild  
Og halen gir jeg dig  
Oh Evas, oh Evas  
Vil du gifte dig med mig  
Så lejer jeg en doppelseng  
Og deler den med dig  
Eva, Eva,  
Vil du gifte dig med mig  
Så lejer jeg et helt hotel  
Og deler det med dig

Hvor har du været i nat  
dikke - dik - dikke - dik  
Hvor har du været i nat  
dikke - dik - dikke - dik  
Du var ikke hos din søster

Og ej hos din bror  
Åh, åh, åh hvor er det han bor  
Hvor har du været i nat  
Indrøm nu helre at  
Du ikke helt kan give  
Mig rent besked  
Om hvor du har været i nat.

Yes, we have no bananas  
we have no bananas today  
men vi har masser  
af øller i kasser  
here you now what I say  
bananer det er skam godt  
hvis man snorker  
spis lige så mange  
som du orker  
For yes, we have no bananas  
we have no bananas today

For vi går aldrig hjem  
vi går aldrig hjem  
når vi først er kommet ud i Pølsekroen  
For vi går aldrig hjem  
vi går aldrig hjem  
når vi først er kommet ud i Pølsekroen  
Og når jeg kommer hjem  
falder loftet ned  
Og når du kommer hjem  
falder kagerullen ned  
så vi går aldrig hjem  
så vi går aldrig hjem  
når vi først er kommet ud i Pølsekroen